

**75 JAAR**  
**VRJHEID**  
**LOP/K** **GEDICHTEN**  
**OVER**  
**VRIJHEID**

Gedichten met het thema 'vrijheid',  
door leerlingen van diverse basisscholen  
uit de 9 kernen van gemeente Lopik

Vrijheid  
ik wil weer vrijheid  
weer spelen als eerst  
Niet opgesloten thuis  
ik wil weer vrijheid  
spelen met me vriendjes  
en wil naar school  
ik wil mijn en ons vrijheid

Erva, groep 4



Beste lezer,

In januari van dit jaar vroeg de Stichting Kunst & Cultuur de kinderen van onze basisscholen een gedicht te schrijven over 75 jaar Vrijheid. Leerlingen zouden tijdens de Dodenherdenking bij de oorlogsmonumenten in Benschop, Jaarsveld en Lopik-dorp hun zelfgeschreven gedicht voordragen. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Omdat de gedichten te mooi zijn om er niets mee te doen, besloot de Stichting Kunst & Cultuur ze binnen het project 75 jaar Vrijheid Lopik te bundelen.

Als u deze gedichtenbundel leest, zult u het met mij eens zijn. Wat een prachtige gedichten waarin vrijheid in al haar facetten wordt belicht. Gedichten over de oorlog, de bevrijding op 5 mei en 75 jaar vrijheid, maar ook over de vrijheidsbeperkingen door het coronavirus, over afstand moeten houden, niet meer naar school mogen en het missen van klasgenootjes. Ik ben onder de indruk van het schrijftalent waarmee kinderen van 9, 10, 11 jaar jong hun gedachten over vrijheid hebben verwoord.

De gedichten vertellen ons hoe waardevol vrijheid is, juist in deze tijd waarin we van jong tot oud de beperking van onze vrijheid ervaren en voelen. De bundel laat ook het belang zien dat wat in de oorlog is gebeurd van generatie op generatie wordt doorverteld en bewaard blijft. Zodat we met elkaar blijvend herinneren en herdenken wat toen is gebeurd.

Ik wens u veel leesplezier toe en ik weet zeker dat u net zo onder de indruk zult zijn als ik, zowel van de gedichten als van het schrijftalent van deze jonge kinderen. Geef vrijheid door!

Met hartelijke groet,  
Burgemeester Laurens de Graaf



# beewrijden

ik heb vrijheid om te spelen  
 ik heb vrijheid om te voetballen  
 samen met mijn  
 vriendjes spelen  
 vrijheid is leuk

Bram, groep 4

Er zijn twee wereldoorlogen geweest  
 En nu vieren we de bevrijding als een  
 jaarfeest  
 We waren toen heel blij toen we bevrijd  
 waren  
 We zijn heel lang bezet geweest wel jaren  
 In de eerste wo werden landen wel  
 4 jaar bezet  
 En daarna werden ze gered  
 In de tweede wo waren we 5 jaar bezet  
 maar de oorlog was een jaar eerder  
 al begonnen  
 Maar gelukkig hebben de geallieerden  
 gewonnen  
 Gelukkig is de oorlog nu voorbij  
 En zijn we allemaal dolblij  
 We zijn nu 75 jaar bevrijd  
 Dat is al een hele lange tijd

Eva, groep 8

Wij hebben vrijheid, we geloven  
 wat we willen,  
 We helpen anderen, zo laten we de  
 tijd niet verspillen.  
 Kinderen, ouderen, jong en oud,  
 We houden van elkaar dus maak geen  
 grote fout.  
 Geen oorlog of ruzie om rechten,  
 Laat elkaar met rust, zo voorkomen  
 we gevechten.  
**VRIJHEID!**

Myrthe, groep 7

Wij vieren feest.  
 En iedereen doet mee.  
 Want het is heel slecht geweest.  
 Maar nu is het weer oké.  
 Deze dag is fijn.  
 Want iedereen is vrij.  
 We kunnen lekker buiten zijn.  
 En we zijn heel blij.

Hannah, groep 6

Vroeger in de oorlog werd keihard gevochten  
 Dat geen Joden meer iets bijzonders  
 mochten bezochten  
 Dat was in de oorlog een nare tijd  
 Hitler had toen aan iedereen schijt  
 Hij kwam aan de macht in Duitsland  
 hij wilde een einde aan de crisis maken  
 hij wilde de mensen raken.  
 Dat was hem goed gelukt.  
 Hij had al bijna alles afgepakt van de wereld  
 maar hij had niet op de geallieerden  
 gerekend.  
 Daar hadden wij voor getekend.  
 Door hun leven wij nu in vrijheid.  
 Wij hebben een grote blijheid.  
 Nu is het 75 jaar geleden gebeurd.  
 Het kan niet doorgaan door het corona.  
 Maar wij willen toch mensen bedanken:  
 Jan, Piet en Irus.  
 Dat doen wij uit respect  
 want zij hebben ons land gered.

Levi, groep 8

Je hebt je eigen mening.

Je kiest zelf wat je wilt  
 en dat hoeven andere mensen niet  
 voor je te doen.  
 Ga feesten . . .

Naar festivals,

als je maar doet wat Jij Zelf wilt.

Jill, groep 8

De bij!

Een bij in een klas  
 Een bij in een huis  
 Een bij in een speeltuin  
 Een bij is vrij  
 En hoort overal bij

En nu komt er nog wat bij  
 Een bij drinkt uit een bloem  
 Dat is wat bijen doen  
 Een bij kent ook geen oorlog  
 hij is zo vrij als een bij

horen wij er nou maar meer bij

Jitske, groep 6

Als je vrij bent van de oorlog.  
 Is de vrijheid heel dichtbij.  
 Je mag zeggen wat je wilt.  
 Dat is het geluk dat je hebt.

Steffi, groep 8

Vrijheid

Ik mag doen wat ik wil.  
 Het is helemaal stil.  
 En niemand die mij tegenhoudt.  
 Niks is fout.  
 Ik zit op de grond.  
 En dan komt de hond.  
 Ze komt van veraf.  
 En is ze bij mij likt ze me helemaal af.  
 Lekker buiten zijn.  
 Dat is echt fijn.  
 Op het eind weer naar binnen.  
 Daar zijn gelukkig geen spinnen.

Kyra, groep 7

Vrijheid is leuk.  
 Vrijheid is fijn.  
 Konden wij maar altijd in vrijheid zijn.  
 Vrijheid van oorlog.  
 Vrijheid van pijn.  
 Vrij zijn van alles dat is zo fijn.  
 Nu 75 jaar zijn we vrij.  
 En daarom zijn wij blij.  
 Dat wij alles mogen doen.  
 En kiezen wat we willen.  
 Dat we niet van angst hoeven te trillen.  
 Want de vrijheid is nog niet overal.  
 Dat het maar snel komen zal.

Salomé, groep 8

eenzaam of vrij.  
 als je alleen bent.  
 dan ben je echt vrij.  
 als je niet alleen kunt.  
 dan wordt je nooit vrij.  
 als je een goede boek leest.  
 helpt je ook om eenzaamheid te dragen.  
 houd van jezelf en van vrijheid.  
 vul je leven met mooie.  
 waardevolle dingen.

Sam, groep 6

vrijheid  
 voor ons  
 allemaal  
 zou niet  
 bijzonder  
 moeten  
 zijn  
 maar heel  
 normaal.

groette Koen, groep 7

Nu in deze coronatijd,  
 mis ik mijn vrijheid.  
 Ik kan niet gewoon naar school toe gaan  
 of voor de musical op het podium staan.  
 Met groep 8 nog even samen zijn,  
 dat lijkt me echt super fijn.  
 Die leuke afsluiting van groep 8,  
 dat is waar ik naar smacht.

Iemke, groep 8

Oorlog, die tijd moet verschrikkelijk  
 zijn geweest,  
 niet alleen voor de Joden.  
 Oorlog, het was als een beest,  
 waarom waren er zoveel doden?  
 Zoveel verdriet, het heeft zolang  
 moeten duren,  
 iedereen die het ziet, zelfs door alle muren.  
 Ze wisten iedereen te vinden, zoveel macht.  
 Door regen en winden, het gaf de Duitsers  
 steeds meer kracht.  
 Al die bommen en schoten, jaren  
 onderdrukking.  
 In het midden van de twintigste eeuw,  
 één grote mislukking.  
 Er waren heel veel moorden, op al die  
 bange Joden.  
 Verschrikkelijk was het, die periode.  
 Dit mag niet nog een keer gebeuren,  
 voor altijd vrede,  
 De wereld hoort in kleuren, voor altijd,  
 in het heden.

Danique, groep 8

we zijn bevrijd  
 maar met strijd  
 75 jaar !!!!  
 wat zijn we blij!  
 voor ons is het normaal dat we leven  
 zonder oorlog maar super veel mensen  
 staan erbij stil op 5 mei maar toch is er  
 in sommige landen wel oorlog  
 jammer want we kunnen ook lief voor elkaar  
 zijn dat is veel leuker

groetjes Romy, groep 7

de oorlog is voorbij  
ik ben heel blij  
want er is nu vrede  
geen boeven meer  
lekker buitenspelen  
waar we veilig zijn

Siebe, groep 4

Dit jaar zijn we 75 jaar vrij,  
daarom zijn we erg blij.  
Het zou een groot feest moeten zijn,  
maar door corona gaat dat niet door  
en dat doet erg pijn.  
Hopelijk gaan we het snel vieren,  
dan gaan we lachen en gieren.  
Het liefst nog dit jaar,  
dan zijn we erg dankbaar.  
Dat is nog even afwachten,  
maar 4 mei zit in mijn gedachten.

Marit, groep 7

75 jaar bevrijding in Nederland,  
vrijheid lag dus voor mij voor de hand.  
Gewoon naar buiten om te spelen of naar  
het zwembad te gaan,  
met zang/dansles en meisjes club is het  
voor mij ook gedaan.

Ik mag nu niet meer naar school,  
hoe raar is dat,  
dat leek eerst leuk maar dat ben ik nu  
ook wel zat.  
Ik wil mijn klasgenoten weer zien,  
en met zijn allen weer lol beleven bovendien.

In het geheim de musical repeteren,  
alle tekst en liedjes uit mijn hoofd leren.  
Dit alles moet nu online gebeuren,  
de klas online zien laat me ook wel  
weer opfleuren.

75 jaar bevrijding in Nederland,  
Maar er is nu van alles aan de hand.  
Bezoekjes naar opa's en oma's zijn raar,  
want we mogen niet knuffelen met elkaar.

Vrijheid was voor mij zo normaal,  
zonder dit alles vind ik het maar kaal.  
Vrijheid, wanneer mogen we weer?  
deze vraag stel ik nu elke keer.

Celine, groep 8

als ik vrij ben  
buitenspelen en fietsen  
en met de hond lopen  
en paardje spelen  
op het rode pad dan  
voel ik me vrij

Jill, groep 4

Vrijheid ligt niet  
zomaar op straat  
Je kunt het  
Niet even oprapen  
Het leven zonder  
Angst en geweld  
Vrij kunnen zijn  
In je doen en laten  
Vrijheid is ook  
Kunnen laten zijn  
Wie je bent  
En waar je voor staat  
Het is dankbaarheid  
Aan hen die  
Hun leven gaven  
Voor onze vrijheid.

Thomas, groep 8

75 Jaar vrijheid is goed waar iedereen  
van kan dromen.  
En daarom zijn wij allemaal bij elkaar  
gekomen.  
Het is een geschenk dat soldaten aan  
ons hebben gegeven  
omdat wij nu in vrede en vrijheid  
kunnen leven.  
bedenk bij alles wat je doet hoe  
kostbaar vrijheid is  
en houd daarom alle mensen die  
gestorven zijn in gedachtenis.

Noud, groep 8

Vrijheid is fijn, want dan kun je samen met andere mensen zijn.  
Met andere mensen zijn vind ik fijn.  
Tijdens het buiten voetballen voel ik mij vrij.  
Vrijheid maakt mij blij.  
Vrijheid voor jou en mij.

Chahid, groep 6

Vrijheid betekent voor mij dat ik:  
alles mag doen  
buiten mag spelen  
herrie mag maken  
alles met de familie doen  
verliefd mag worden op wie je wilt  
dat je mag kopen wat je wilt  
dat je mag worden wat je wilt

Maaike, groep 8

Het was een gruwelijke strijd!  
Nederland, 5 jaar in de oorlog!  
Maar toch, zijn we bevrijdt.  
Niemand meer die honger lijdt!  
En zeuren als de ketchup op is.  
Maar dat is goed mis.  
want in de oorlog was het veel erger.  
toen waren er geen eens herbergen!  
En de joden,  
die waren bang dat de Duitsers alle  
joden gingen doden.  
Maar niet alle.  
Want ze gingen onderduiken in stallen.

En het zit niet mee,  
want niemand heeft een slee.  
Die hebben andere mensen ingepikt.  
Ook als hij is doorgezakt of gelikt.  
Want het is de hongerwinter.  
Dat is ook een vrieswinter.  
Wat voor brandstof het is maakte toen niet uit.  
En er is ook geen fruit.

Ruben, groep 6

De Tweede wereldoorlog is lang geleden,  
Toch herdenken wij dit steeds verder in het heden.  
Stilstaan bij de mensen die voor ons land vochten.  
Joden die overleden zijn,  
of ondergedoken zaten omdat de Duitsers hen zochten.  
De Duitsers wilden Nederland veroveren om zo meer land en macht te krijgen.  
Ze lieten bommen vallen op Rotterdam,  
Door hun bommenwerpers op te laten stijgen.  
Het is bijna 4 mei en dan herdenken we ze, 5 mei vieren we dat we vrij zijn.

Milan, groep 8

Heel Europa was bang,  
Zo veel onzekerheid wekenlang.  
De strijd die er gevoerd werd,  
Is voor ons nu absurd.  
De velen mensen die gesneuveld zijn,  
Want dat doet veel pijn.  
En dat door een man,  
Met zijn wrede plan.  
Het is 6 juni in de morgen,  
Voor alle mensen nog veel zorgen.  
D-day de beslissende dag,  
Deze dag bracht iedereen van slag.  
Dorp voor dorp werden de Duitsers verslagen,  
De Russen hadden hier ook een bijdrage.  
Vanuit Oost-Europa joegen zij de Duitsers vooruit.  
Hopelijk ging Hitler onderuit.  
In Augustus werd Parijs bevrijd,  
Dit was natuurlijk al veel blijheid.  
Begin september stonden de geallieerden aan de Nederlandse grens,  
Voor alle Nederlanders was dat ook een grote wens.  
Na Brussel,  
Volgt Zuid-Nederland snel.  
Voor veel mensen was de oorlog voorbij,  
Zij voelden zich gelijk vrij,  
En dat vieren we nu op 5 mei !!!

Max de Hoop, groep 8

Bevrijding  
Zaten vast  
Werden vrij gemaakt  
Door de andere landen  
75

Nino, groep 7

Er is oorlog.  
 Maar Nederland zal winnen, toch?  
 Hitler is de baas  
 Maar ik vind hem een dwaas  
 Ik ga in het verzet  
 's nachts als ik lig in mijn bed  
 Vallen de Duitsers aan  
 Ik pak mijn wapen  
 Oeps, het is een banaan  
 De Duitsers zijn apen  
 Ik vind het moffen  
 Maar ze hebben me overtroffen

Vikas, groep 8

Het was wreed, er waren hier en daar schooten,  
 je was nergens veilig.  
 Je moest hopen dat je huis niet werd verwoest.  
 Het waren moeilijke tijden.  
 Maar het Nederlandse soldaten kregen  
 hulp van 2 anderen landen en ze verjoegen  
 de Duitsers en de 2e wereldoorlog  
 was voorbij.  
 Het is 75 jaar na de bevrijding en wij zorgen er  
 nog steeds voor dat er geen 3e wereldoorlog  
 komt maar dat kunnen we niet beloven

Owen, groep 8

De hele wereld zit vast  
 Corona is wereldwijd ieders last

Overall is pijn en verdriet  
 van de meeste mensen zien we het niet

We vechten nu allemaal  
 van doktoren, verpleegsters tot generaal

Maar we gaan weer overwinnen  
 ik voel het zelfs vanbinnen

Samen zijn we een eenheid  
 en we vechten voor onze vrijheid

Gene, groep 6

Wat betekend vrijheid voor jou?  
 Betekend het een leven vol trouw,  
 Of gewoon nu hoe je leeft,  
 En dat je dat leven overleefd.  
 Of is vrijheid voor jou gewoon hebben  
 wat je wilt?  
 En alles dat je hebt gewild.  
 Iedereen heeft een antwoord,  
 Ook al is jouw antwoord maar één woord.  
 Met z'n allen kunnen we onze vrijheid  
 waarmaken,  
 Ook al zijn het zware taken.  
 Iedereen hoort in vrijheid te leven,  
 Dan hoeft niemand meer te beven,  
 Te beven voor de oorlog die er aan komt,  
 Of dat hun familie iets overkomt.  
 Daar moet je toch niet aan denken?  
 We moeten daar over nadenken,  
 Hoe erg dat zou zijn,  
 Misschien ben je nog klein,  
 En snap je dat nog niet,  
 Maar het is een groot verdriet.  
 Wees daarom blij,  
 Wij zijn vrij.

Anouk, groep 8

Ik ben blij, want in 2020 zijn we 75 jaar vrij.  
 Nu is vrijheid heel gewoon,  
 maar 75 jaar geleden was dat nog  
 een droom.  
 Ik ben blij dat ik in vrijheid alles kan doen,  
 zoals spelen en voetballen in het plantsoen.  
 Dit jaar door Corona geen groot feest,  
 maar we zullen nooit vergeten wat er  
 75 jaar geleden is geweest.

Daan, groep 6

Ziek  
 ik niet  
 maar veel wel  
 hopelijk wordt de wereld beter.

Mirjam, groep 5



1940  
De oorlog brak uit  
iedereen had kippenvel op zijn huid  
Maar we zijn erin geslaagd  
we hebben de Duitsers verjaagd

2020  
We leefden heerlijk vrij en onbezonnen  
maar toen kwam Corona in de wereld  
we dachten allemaal de strijd is onbegonnen

Maar we gaan weer overwinnen  
want samen staan we sterk  
#samenstaantewerk  
dat is nu ons merk

Geef wat meer om elkaar  
en uiteindelijk is Corona geen gevaar  
Dan zijn we snel weer vrij  
niet alleen ik, maar ook U & jij

Jack, groep 8

Gelukkig zijn wij nu weer vrij,  
Daarom zijn we nu allemaal heel erg blij.

De Duitsers hadden ons bezet,  
Gelukkig hebben de geallieerden goed  
opgelet.

Nu kan iedereen weer zijn wie hij wil,  
En zijn we 4 mei één minuut stil.

De 2e wereldoorlog was heel erg stom,  
Er viel op het front wel eens een bom.

Duitsland wilde alle macht,  
En vocht daarvoor dag en nacht.

Sem, groep 8

**ik wil weer vrijheid  
weer spelen als eerst  
niet opgesloten thuis  
ik wil weer vrijheid  
spelen met me vriendjes  
ik wil naar school  
ik wil mijn en onze vrijheid**

Erva, groep 4

lopen over het strand  
de wind door mijn lange haar  
wat hebben we hier lang op moeten  
wachten  
nu ik dit weer kan met mijn vriendinnen  
weet ik pas echt wat vrijheid is

Amelly, groep 7

Vrijheid betekent voor mij:  
Dat iedereen zichzelf kan zijn  
Dat iedereen zelf bijna alles kan bepalen  
over zichzelf  
Dat je zelf kan bepalen hoe je over iets  
denkt & wat je doet.

Dana, groep 8

Nederland is bevrijd op 5 mei,  
en wij waren heel blij.  
Na 5 jaar lang oorlog met de Duitsers,  
werden we eindelijk bevrijd.  
Elk jaar is de dodenherdenking op 4 mei  
en dan moet je ook 2 minuten stil zijn.  
En op 5 mei vieren we  
dat Nederland bevrijd is.  
Dit doen we zodat we niet vergeten  
wat vrijheid voor Nederland betekent.

Dionne, groep 6

Nederland is vrij  
mensen uit elke stad  
organiseren een groot feest  
de mensen zijn super blij

Van 4 en 5 mei  
is Nederland helemaal vrij  
tot er iemand schiet  
de mensen raken in paniek

Luna, groep 6

*Let op de eerste letters van de zinnen!*

75 jaar zijn we nu vrij  
 5 mei is de datum, dat vieren wij  
 Jaren geleden zaten we vast  
 Andere werden toen vergast  
 Adolf Hitler was toen de baas  
 Roem en rijk wat hij wilde was dwaas  
 Vrijheid dat was de droom voor iedereen  
 Roepen zonder dat je daardoor verdween  
 IJzige kou, bijna geen voedsel meer  
 Het ging pas na de bevrijding beter weer  
 Eigenlijk is deze dag best fijn  
 Iedereen is dan weer blij na al die pijn  
 Die oorlog dat willen we nooit meer

Felicia, groep 8

Als ik aan oorlog denk,  
 denk ik aan tanks,  
 vliegtuigen en bommen  
 Deze beelden zie ik op  
 de televisie en in games  
 Gelukkig heb ik een oorlog  
 nooit zelf meegemaakt  
 En ben ik blij dat wij  
 al 75 jaar in vrijheid leven

Dinant, groep 7

Vrijheid  
 Is fijn  
 Geen oorlog meer  
 Lief zijn tegen elkaar  
 Belangrijk.

Ilse, groep 5

Wij zijn 75 jaar vrij  
 En daarvoor zijn we hartstikke blij  
 Wij herdenken de oorlog in mei  
 Het was een moeilijke tijd  
 Veel Joden raakten hun baan kwijt  
 Veel doden, veel lawaai  
 Het was niet echt fraai  
 De tweede wereld oorlog was niet  
 snel voorbij  
 Maar toch zijn we na 5 jaar vrij  
 Oorlog is nutteloos  
 We zijn blij dat Nederland voor  
 vrijheid koos  
 Nu is de oorlog voorbij  
 Nu zijn we gelukkig en blij

Anne, groep 8

vrijheid is fijn we zijn lief voor elkaar  
 en zorgen dat de wereld gezellig blijft  
 soms zijn er ook lastige momenten  
 we maken het met z'n allen weer goed  
 houd het gezellig en wees lief voor elkaar

Senne, groep 7

Hoe wij nu leven in Nederland,  
 is eigenlijk best wel bijzonder  
 Want vrijheid,  
 is eigenlijk een heel groot wonder

Want 75 jaar geleden was er oorlog in ons land  
 In die 5 jaar was er wel wat aan de hand  
 Wat ben ik blij dat ik in deze tijd leef,  
 en dat oorlog ons niet in de greep heeft

Vrijheid is eigenlijk best wel bijzonder,  
 ook al lijkt het voor ons zo gewoon  
 Vrijheid is eigenlijk best wel een wonder,  
 want 75 jaar geleden was vrijheid slechts een  
 droom

Twan, groep 6

75 jaar vrijheid.

De oorlog is kwijt.  
We zijn bevrijd.  
Buiten is iedereen er bij.  
Nederland is vrij wij zijn blij.

Boy, groep 7

corona is bezig.  
je kan nu niet spelen.  
je moet binnen zitten.  
maar als je niks te doen hebt?  
wat moet je dan?  
puzzelen wordt saai.  
heel saai.

en wat nou als je niemand  
meer hebt die beter is?

je moet daar natuurlijk niet  
aan denken maar gewoon spelen  
en je tijd niet verspillen.  
je kunt touwtje springen,  
tekenen of knutselen  
en met je vrienden bellen.  
en nog veel meer.  
ik bedoel  
alles komt goed.

Nadira, groep 6

75 jaar vrijheid,  
gelukkig nu weer blijheid,  
ook al zitten we nu in quarantaine tijd.

In oorlog zitten is heel erg, dat mensen  
dit moest overkomen, dan is quarantaine  
nog wel door te komen.

We moeten 5 mei 1945, de dag van vrijheid  
onthouden, en de leuke dingen in het het  
leven blijven zien, in ieder huishouden.

Thom, groep 8

Wat een feest we zijn al 75 jaar bevrijd,  
dat werd hoog tijd.  
2 wereldoorlogen voorbij,  
nu is het in Nederland bomvrij.  
In de tweede wereldoorlog zijn we 5 jaar  
bezet,  
de Joden hadden daardoor geen hoog budget.  
Joden mochten veel minder,  
zij voelden zich niet zo vrij als een vlinder.  
Adolf Hitler veroverde superveel landen,  
de bommen vlogen door de wanden.  
Veel soldaten kwamen om het leven,  
sommige waren nog maar zeven.

Door het corona kunnen we nu geen  
bloemen leggen  
maar we zullen nog altijd aan de doden  
denken.

Jade, groep 8

Oorlog, die tijd moet verschrikkelijk zijn  
geweest,  
niet alleen voor de joden,  
Oorlog, het was als een beest.  
waarom moesten er zoveel doden?

Zoveel verdriet,  
het heeft zolang moeten duren,  
iedereen die het ziet,  
zelfs door alle muren.

Ze wisten iedereen te vinden,  
zoveel macht,  
door regen en winden,  
het gaf de Duitsers steeds meer kracht.

Al die bommen en schoten,  
jaren onderdrukking,  
in het midden van de twintigste eeuw,  
één grote mislukking.

Er waren heel veel moorden,  
op al die bange joden,  
verschrikkelijk was het,  
die periode.

Dit mag niet nog een keer gebeuren,  
voor altijd vrede,  
de wereld hoort in kleuren,  
voor altijd, in het heden.

Laurens, groep 6

vrijheid is vakantie  
vakantie is Texel  
Texel is strand  
Texel is zee  
vakantie is zwemmen  
zwemmen in zwembad  
zwemmen in zee  
strand is blote voeten  
strand is schelpen  
strand is zand

Thijs, groep 6

Wij zijn in dit land vrij  
dat maakt mij blij.  
Oorlog is naar  
er was veel gevaar.  
Eten was er niet genoeg.  
Niet altijd een boterham als je er  
om vroeg.  
Wat een verschil met dit moment.  
Het was niet zo als men het nu kent.  
Wat hebben we het nu goed.  
Leven met mogelijkheden in overvloed.  
Wij zij in dit land vrij  
en dat maakt mij blij.

Carlijn, groep 6

Dit jaar is Nederland 75 jaar bevrijd  
En dat is al best wel een lange tijd  
Gelukkig ook maar, want oorlog is niet fijn  
Zo zal het bij veel mensen ook wel in hun  
hoofd geschreven zijn  
Door het coronavirus zijn we niet meer  
vrij om alles te doen  
Het lijkt misschien wel een beetje op  
een oorlog, dacht ik toen  
De scholen zijn gesloten en grote  
evenementen  
zijn afgelast  
En sommige mensen zijn daardoor erg  
verrast  
We vinden 75 jaar misschien best ver terug  
in de tijd  
Maar in die tijd namen veel mensen voor  
altijd afscheid  
Daarom is het belangrijk dat we die tijd  
nooit vergeten  
Want de oorlog herdenken kan voor  
veel mensen wat betekenen  
Dit jaar is Nederland is 75 jaar bevrijd  
En daarom denken we terug aan  
een bijzondere tijd

Rhodé, groep 8

Ik sta op en kijk uit het raam  
de vogeltjes fluiten ik zie de zon op gaan  
maar ook al zou het regenen vandaag  
toch voel ik me goed, dat is geen vraag

het vuur van de vrijheid gaan we  
samen maken  
zo vrij als een vogel  
ik ben vrij

hier kan ik gewoon naar school toe  
chillen met vrienden maakt me  
nooit moe  
ik kan zeggen wat ik denk en  
doen wat ik wil  
en daarmee maken wij het verschil

Dani, groep 8

Vrijheid.  
In het heden en in het verleden.

Vrijheid,  
Joden keken met een beetje geluk een keer  
per dag uit het raam,  
In het heden met Corona, kunnen we ook  
niet zo maar overal gaan staan.

De joden waren bang als er een vliegtuig  
overkwam,  
Nu is het vreemd dat er geen vliegtuigen meer  
overkomen.

Vrij bewegen voelde toen en nu als een zegen.  
Het Duitse volk was voor de fuhrer gezwicht  
nu brengt het virus ons uit ons evenwicht.  
Tot slot wens ik iedereen vrijheid,  
voor altijd.....

Robbin, groep 8

vrijheid oorlog  
vroeger was er oorlog  
er was gevecht  
heel heel erg  
maar nu zijn wij vrij  
veel meer vrijheid  
dat is fijn

Sophie, groep 4

Vrijheid,  
is samen zijn  
Zonder pijn en verdriet  
Zonder zorgen  
Vrijheid,  
Dat is anders dan ziekte, oorlog en boosheid  
Vrijheid,  
Is liefde en gezondheid  
Vrijheid,  
Dat is wat ik wil.  
Corné, groep 8

Bevrijding  
75 jaar  
leven in vrijheid  
wat is dat fijn  
belangrijk.

Thijmen, groep 5

corona  
als het corona weer weg is  
ga ik opa en oma bezoeken  
en dan ga ik weer naar feestjes  
en dan ga ik weer naar school  
dan ga ik met me vrienden spelen  
vrijheid is fijn!

Danique, groep 4

Wat ben ik blij  
75 jaar vrijheid vieren wij  
Wij mogen in vrijheid leven  
En heel veel leuke dingen doen en plezier  
beleven

Oorlog, armoede en op de vlucht  
Wij hoeven niet bang te zijn voor  
bommenwerpers in de lucht  
Door het coronavirus staat alles nu even stil  
Geen bevrijdingsfeesten en leuke activiteiten  
die iedereen wil

We staan nu op 1,5 meter van elkaar  
Niet naar school en spelen met vriendjes,  
echt raar  
Er komen vast weer mooie tijden aan  
Dat we in vrijheid met elkaar gezellig op pad  
kunnen gaan.

Julian, groep 8

In deze coronatijd is vrijheid niet echt meer  
normaal.

Voor iedereen krijgt 2020 een historisch  
verhaal.

2020 begon super leuk met ons eigen café.

Maar wanneer het café weer open mag gaan,  
geen idee!

Niet meer naar school, niet meer naar het  
voetbalveld.

Weinig gezelligheid, maar iedereen moet  
gezond blijven,

dat is het enige dat telt.

Blijf binnen, blijf gezond en wel

Blij als we van onze vrijheid kunnen genieten  
en dat is hopelijk heel snel!

Danique, groep 7

Om te beginnen is vrijheid gratis,  
Maar niet automatisch.

Je moet er wat voor doen en aan de regels  
voldoen.

Het kan blijven maar je moet niet overdrijven.

Het is moeilijk om vrijheid te krijgen  
en dan nog ook te zwijgen.

Vroeger was vrijheid gevaarlijk en nu  
wonderbaarlijk.

Vrijheid is hetzelfde als een vogel die vrijkomt  
en dat we dat verwelkomt.

Vrijheid is net als goud het is waardevol en uniek  
wat je altijd moet koesteren.

In andere landen hebben ze dat niet daarom  
moeten we blij zijn met vrijheid.

Iedereen heeft vrijheid ook als je gehandicapt  
ben of blind letterlijk iedereen heeft vrijheid.

Maar soms heb je geen vrijheid door alle  
boosheid.

Ook in je eigen huis heb je vrijheid:  
op school, in de winkel overal.

Dit is het einde van mijn gedicht je weet mij  
standpunt en wat ik iedereen gunt.

VRIJHEID!

Yusuf, groep 8

vrij om buiten te spelen wanneer ik wil  
kleden kopen die ik mooi vind  
tv programma's kijken die ik zelf wil  
met veel speelgoed kunnen spelen  
met mensen kunnen knuffelen van wie  
ik hou dat is vrijheid voor mij!

Milan, groep 4

Zoals vogels in de lucht  
Zoals vissen in het water  
Zoals een vos in het bos  
Zoals de bij op de bloem  
Zoals de golven in de zee  
Zoals een bloem in de zon  
Zoals een ster in de nacht  
Die vrijheid wens ik voor iedereen  
op deze wereld

Mees, groep 7

ik kan naar school  
 ik kan doen wat ik wil  
 hier is geen oorlog  
 wij zijn vrij  
 we hebben speelgoed  
 voor deze vrijheid ben ik heel dankbaar

Femke, groep 4

Wat is vrijheid als je niet naar sport,  
 school en kerk kan  
 Wat is vrijheid dan

Dat je vrij bent, maar toch thuis je  
 schoolwerk moet doen  
 Nu krijgen wij wel vaker van papa en mama  
 een knuffel of zoen  
 Omdat wij thuis zo goed ons best doen

Maar soms weten wij niet hoe  
 Nu zijn wij wel minder moe  
 Naast ons huis loopt een koe

De koe staat ons vaak aan te staren  
 En in onze vrije tijd gaan wij vaak varen

Dit was ons gedicht  
 En wij hopen en bidden op een nieuw  
 uitzicht.

Thijs, groep 8 en Frank, groep 6

Nog nooit was zo duidelijk,  
 wat vrijheid eigenlijk is.

Wat wist ik nou van vrijheid,  
 behalve dat het er gewoon is?

Vrijheid is naar school kunnen,  
 bij familie of vrienden op bezoek.

Veilig rennen door de straten  
 en spelen op het plein.

Lekker naar het voetbal of  
 naar een pretpark toe.

Nu is er stilte in de straten,  
 alle feesten zijn afgelast.

Corona houdt ons thuis,  
 het maakt ons ziek en bang.

Soms verliezen we geliefden,  
 Corona geeft veel verdriet.

Zo belangrijk is dus vrijheid,  
 leven zonder angst.

Groot kunnen we 75 jaar vrijheid niet  
 vieren,  
 Maar vergeten zal ik het nooit.

Ryan, groep 7

Wereldoorlog  
 Wordt herdacht  
 Vijfzeventig jaar vrijheid  
 We zijn erg dankbaar  
 Stilte

Oorlog  
 Is triest  
 Veel huilende mensen  
 Gelukkig is het voorbij  
 Vrijheid

Feest  
 Is nu  
 Nu is vrijheid  
 De oorlog is voorbij  
 Hoera!

Jeftha, groep 6

De geallieerden kwamen eraan.  
 Wat hadden de Duitsers nou weer gedaan.  
 Iedereen was blij.  
 In de maand mei.  
 Nederland was vrij.  
 De koeien stonden weer in de wei.  
 Nu herdenken we het noch.  
 Dat hebben ze slim bedacht toch.  
 Ik vind het slim bedacht.  
 Hopelijk krijgen de Duitsers nooit meer  
 zo veel macht.  
 Veel mensen hebben het overleefd.  
 Die hebben de oorlog nog beleefd.

Julian, groep 8

Wij zijn vrij, wij zijn blij.  
 Als we vrij zijn ben ik blij.  
 Geen kogels geen schoten en ook geen  
 verdrietige stoten.  
 Iedereen is blij als wij vrij zijn.  
 We zijn blij met vrijheid en geen stomme tijd.

Joey, groep 7

Vrijheid

dat iedereen zichzelf kan zijn  
dat je mooi bent op je eigen manier  
dat niemand gepest wordt

Fenne, groep 8

75 jaar bevrijd,  
Dat is gelukkig een hele lange tijd.  
Adolf Hitler kwam aan de macht,  
Het was anders dan iedereen dacht.  
Hitler vervolgde Joden,  
En liet ze daarna doden.  
De nazi's wilden helpen,  
Zij waren van Hitler een soort welpen.  
Zij luisterde naar Hitler als een kind,  
Dat was voor Hitler een hint.  
Nederland was ook bezet,  
Gelukkig hadden we nog het verzet.  
Zij hielpen Joden,  
Zo kon Hitler ze niet doden.  
Engeland was Hitler de baas,  
Hitler was dan ook een dwaas.  
Ze bevrijdde Nederland,  
Zij waren aan de overwinnende hand.  
Nederland was bevrijd,  
De geallieerden wonnen de strijd.  
Geen oorlog meer en strijd,  
We zijn bevrijd!!!

Niels, groep 8

75 jaar vrijheid.  
In de oorlog kenden niemand blijheid.  
En al die joden  
die Hitler doden  
Bidden wij voor  
En we bidden in koor.  
Voor al die joden  
die het Duitse leger doden.

Tom, groep 6

gedicht over mijn gevoel van vrijheid

geen afstand,  
geen beperkingen.  
Samen spelen op het dorp,  
dat vind ik het allerleukste.

Als het nu niet mag,  
verlang ik nu wel naar die vrijheid.

Mijn wens is dat het snel voorbij is,  
en dat er niet meer mensen ziek worden  
dat hoop ik.

Wij leven nu al 75 jaar in vrijheid,  
ik hoop dat dat zo blijft.

Frederiek, groep 6

weet je wat ik wel zal willen zijn?  
een vogeltje dat kan vliegen  
dat is pas fijn  
en als je nog zo lief bent  
dan neem ik je misschien wel mee  
dan vliegen we samen  
over strand en zee

Charissa, groep 4

voor mij,  
voor mijn familie,  
voor mijn vrienden,  
voor mijn school,  
voor mijn dorp,  
voor onze steden,  
voor ons land,  
met dank aan oorlogshelden  
en die dappere mensen,  
die waren niet vrij.  
4. voor denken,  
5. voor vreugde.  
75 jaar vol vrijheid,  
voor ons maar niet voor iedereen.

Vrijheid  
zeg ik,  
wat ik wil  
of blijf ik liever  
stil.

Darwin, groep 8

Je voelt je gevangen  
 Je bent verdrietig en bang  
 Je bent boos en alleen  
 Je wilt vliegen als vogels in de lucht  
 en mee zweven op de wind,  
 weg van ziekte oorlog en kwaad.  
 Niet meer willen stil zitten  
 en wachten tot het overgaat,  
 dit is wat vrijheid voor mij betekent.

Joanne, groep 8

Vrijheid is wat je op straat kan tonen.  
 Maar nu met de corona kunnen we niet  
 dichterbij elkaar komen.  
 Vrijheid is het mooiste wat er is,  
 maar nu jammer dat het zo beperkt is.  
 In vrijheid moet je alles kunnen doen,  
 je familie knuffelen met een dikke zoen.  
 Maar deze vrijheid hebben we niet,  
 omdat je de corona niet ziet.  
 Zo vrij als een vogel moet je je voelen  
 met de wind in je haar,  
 En nu is mijn gedicht klaar.

Rebecca, groep 8

We zijn 75 jaar vrij,  
 dat vieren wij op 5 mei.  
 Er is hun een groot verdriet aangedaan.  
 Het gevecht en geknal,  
 ging door tot het heelal.

We zijn 75 jaar vrij,  
 dat vieren wij op 5 mei.  
 Onze opa's en oma's weten hier nog  
 wel van.  
 Wil je een oorlogsverhaal horen,  
 ga naar je opa en spits je oren.

We zijn 75 jaar vrij,  
 dat vieren wij op 5 mei.  
 Voor ons is de oorlog te lezen in  
 een boek.  
 Op 5 mei is een gevoel van blij,  
 dat is voor jou en mij.

We zijn 75 jaar vrij,  
 dat vieren wij op 5 mei.

Annemarije, groep 6

vrijheid is het al lang  
 ik ben niet meer bang  
 wij leven nu in vrijheid  
 dat is wel een fijnheid  
 we zijn blij dat Nederland bevrijd is  
 dat is een wijze les  
 de Duitsers vielen ons aan  
 wat hadden wij mis gedaan  
 het leek wel een oceaan  
 maar dan vol met Duitsers  
 maar we gaven niet op  
 ze zeiden stop  
 maar dat deden wij niet  
 we zingen ook geen lied  
 wij gaven volle moet  
 maar niet met spoed  
 in 1945 werd Nederland bevrijd  
 en we hebben geen spijt  
 we leven nu in blijheid

Elize, groep 6

Vrijheid daar denken we ieder jaar aan  
 We herdenken de doden die in de oorlog zijn  
 vergaan  
 Het is erg en heftig wat er allemaal is gebeurd  
 Als Hitler er niet was het ook niet gebeurd  
 We denken aan vrijheid  
 Die Hitler zit vol wreedheid  
 De vrijheid werd Hitler verslagen  
 En was er een heel groot feest alle dagen  
 Het lijden is voorbij  
 Daarom vieren wij feest in mei  
 Nu is het 75 jaar geleden gebeurt daarom  
 vieren wij feest  
 Wat er toen allemaal was geweest

Sterre, groep 8

ik leef in vrijheid  
 ik speel vaak buiten dat vind ik leuk  
 ik kom uit school dan speel ik buiten  
 dat maakt me blij  
 ik ga naar de paard  
 dat maakt me superblij  
 en de vogels hoor ik fluiten  
 en ik ren door het gras  
 dan heb ik echt vrijheid

Noor, groep 4



We leven nu 75 jaar,  
in vrijheid met elkaar.  
We vinden dit heel erg fijn,  
en moeten hier trots op zijn!

Milan, groep 8

75 jaar vrijheid hoe mooi is dat.  
75 jaar vrijheid wie had dat gedacht.  
Jaren gevochten en allemaal bommen.  
Maar eindelijk is het stil.  
Na die vreselijke eeuw.  
Eindelijk vrede in de maand mei?  
Dan is iedereen weer blij.  
Want de oorlog is voorbij.  
Nu denken we weer aan die  
vreselijke jaren.  
Hoe hard we hebben gevochten.  
Er waren toch meer doden dan joden.  
Helaas is dat gebeurt.  
Maar nu is er een nieuw crisis aan de beurt.  
Ja! zo is het leven.  
Maar we leven nog in vrede.  
Gelukkig maar.

Ambre, groep 6

lekker buiten spelen  
dan hoef ik me niet te vervelen  
wat ik wil mag ik doen  
dan voel ik me kampioen  
vrijheid vind ik fijn  
ik wil altijd vrij zijn

Hidde, groep 4

Vrijheid  
Voor ons is het normaal  
Lekker eten bij het avondmaal  
Naar school gaan  
Of je hebt een baan.  
Dat was niet altijd zo  
Toen in de oorlog kon niet alles  
Vooral niet als Jood  
Je kreeg als jood niet zoveel brood  
De rest was toen ook bezet  
Zij mochten ook niet zoveel  
Het is best bijzonder dat we kunnen doen wat  
we willen  
Daarom is het belangrijk als je daar soms bij  
stilstaat

Tom, groep 8

De Duitsers en de Nederlanders  
waren geen vrienden  
De Duitsers vonden dat wij oorlog  
verdienden  
Er was veel honger in de oorlog  
Het was geen minioorlog,  
maar een megaoorlog  
Na vijf jaar waren we blij,  
Want we waren vrij!  
In die vijf jaar waren we erg bevreesd,  
Maar na die vijf jaar vierden we feest  
Sommige strijders hebben voor  
mensen geleefd,  
Maar hebben het niet overleefd  
Anderen waren bang, want ze hadden  
een andere afkomst  
Toch wisten ze de vrijheid is op komst  
We herdenken hun allemaal  
Dat doen we niet een klein beetje,  
maar helemaal  
75 jaar geleden  
Kwam er vrede!

Madelief, groep 7

Al 75 jaar vrij  
Dat maakt mij heel blij

Mijn droom is dat oorlog nooit meer zal  
verschijnen  
En dat Corona snel gaat verdwijnen

Vrijheid voor alle mensen  
Meer heb ik niet te wensen

Iersa, groep 6

De Duitsers bezetten ons land,  
Maar wij schoven ze aan de kant  
We waren eindelijk vrij  
Oh wat waren we blij!  
Wat deden we het meest?  
We vierden groot feest!  
We zingen met grote blijheid,  
want we vieren nu 75 jaar vrijheid!

Chenerva, groep 8

Het is nog geen 4 mei  
Maar de herdenking is nabij  
om de oorlogslachtoffers te herdenken  
of wat bloemen te schenken  
Door het virus kan het niet  
dus we vieren het thuis met verdriet  
twee minuten stil  
geen gepraat of gegil  
5 mei dan gaan we het vieren  
op vele manieren  
dit gedicht is nu voorbij  
een gedicht voor allebei

Anne, groep 8

75 jaar is voorbij  
gelukkig maar anders  
was iedereen niet blij  
dan waren we verdrietig  
en ook nog boos  
dan zeggen we maar  
pluk maar een roos  
maar dat hielp  
toen helemaal niet  
want ze huilden  
van verdriet  
en boos waren de Duitsers  
ze zeiden kom maar op joh  
de joden waren bang  
en leefden niet lang  
we huilden en we huilden  
en ze moesten alles inruimen  
voor de soldaten  
en ze mochten geen één woord praten  
boem en er was eindelijk vrede  
en ze reden  
met de wagen

Liesbeth, groep 6

Vrij zijn voor mij is:  
Dansen op straat  
Springen op de trampoline  
Leuke dingen doen met vriendinnen  
Fietsend naar school  
Spelen op het schoolplein  
Zwemmen in het zwembad  
Een blote voetenpad lopen  
Vakantie vieren in de zon  
Een ijsje eten op het terras  
Heen gaan waar je wil  
Naar de dierentuin  
Een leuke film kijken in de bioscoop  
Winkelen met vriendinnen  
Een radslag maken in het gras  
Geen zorgen hebben  
Vrij zijn van alles!

Zahra, groep 8

Vrijheid is het mooiste wat er bestaat  
Het is vervelend wanneer dit weggaat  
Vrijheid is er niet altijd  
En dat is een feit  
Vrijheid voelt zo fijn  
Kon het er maar altijd zijn

Sam, groep 7

Giraffe

Een giraffe ziet alles van boven,  
mensen alles van onder.  
Een giraffe leeft vrij.  
Mensen hebben wetten.

Maar toch leeft de giraffe niet vrij.  
Hij moet schuilen in de bosjes en  
rennen voor de stropers.  
net zo als de oorlog...

Marit, groep 6

Vrijheid wat is dat?  
 Voor mij is vrijheid samen zijn!  
 Of lekker hangen in een hangmat.  
 Dat is heel erg fijn!  
 Vrijheid is ook geen kinderarbeid.  
 Dat is verboden!  
 Vrijheid is ook lekker spelen met stoepkrijt.  
 Of met potloden.  
 Vrijheid is eigenlijk dingen kunnen doen  
 waar je naar kunt verlangen!

Evaline, groep 7

Bommen schoten  
 Angst, je bent niet de baas over jezelf...  
 Dat zijn de Duitsers  
 Je kunt niks meer alleen onderduiken...  
 In je hoofd, ben je vrij  
 maar in het echt is het verre van...  
 Moet je nagaan angst, pijn, bang  
 Dat was de tweede wereldoorlog  
 Gelukkig is het voorbij  
 Maar onze verzetshelden zijn  
 Niet nabij het corona virus  
 Maar wij zijn wel heel blij  
 Anders ging het niet goed met mij  
 Nu moeten we ook strijden niet tegen  
 de Duitsers,  
 maar het coronavirus  
 Dus blijf thuis

Thieme, groep 8

Vrijheid  
 lekker spelen  
 met vriendjes samen  
 lief zijn tegen elkaar  
 voetballen!

Siem, groep 5

Op 4 mei herdenken wij  
 Want nu zijn wij vrij  
 Van oorlog en haat  
 We weten het verschil tussen  
 goed en kwaad  
 De liefde zal altijd overwinnen  
 Want liefde zit heel diep van binnen  
 Dus mensen respecteer elkaar  
 Dat is altijd een goed gebaar  
 Dit gedicht is voor alle mensen  
 We kunnen elkaar de vrede wensen

Sep, groep 8

Het is 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd  
 Vrijheid is iets bijzonders  
 Het is leven zonder bang te zijn  
 Je word er blij en gelukkig van  
 Je mag alles doen en laten wat je wil  
 Veel doden, ruzie en lawaai  
 Joden werden vervolgt  
 Het gebeurde allemaal in die tijd  
 Het is goed om te herdenken wat er is  
 gebeurt in de oorlog  
 We leren van fouten dat is belangrijk  
 Vrijheid daar moet je van genieten  
 Vrijheid is goed het is je leven

Cari, groep 8

Al 75 jaar  
 vieren wij met elkaar  
 dat er vrijheid is in ons land  
 en schudden wij elkaar de hand  
 op dit moment leven wij  
 op afstand van elkaar  
 dat doet pijn, maar  
 ook hier komen wij met elkaar doorheen  
 en zal de zon weer schijnen zoals hij  
 altijd scheen.

Noëlle, groep 6

Vrij  
maakt blij  
niet meer binnen  
maar buitenspelen en voetballen  
hoera.

Jan, groep 5

Ik was rustig aan het spelen.  
Thuis aangekomen stonden er Duitsers  
daarmee moesten wij ons huis delen.  
Mijn vader wou dat niet  
maar zijn bedrijf ging failliet.  
Hij moest betalen met bonnen,  
Ze aten haring uit tonnen.  
Dat was het enige wat kon ,  
Dit is hoe de wereldoorlog begon.  
Het einde is erg,  
Maar we beginnen bij het begin.  
Alle joden deden dat,  
Ze verbergen zich.  
Sommige deden dat ook dat was  
in het verzet,  
Dat was geen pret.  
Kranten bezorgen radio luisteren  
mocht toen niet,  
Heel veel mensen gingen dood  
wat een verdriet.  
Ik hoop dat het nooit meer gebeurt,  
En zijn wij niet aan de beurt.

Colin, groep 8

75 jaar vrijheid dat is nogal wat  
vandaar dit kleine gedicht

iedereen heeft blijheid  
niemand heeft de waarheid

dat hoeft natuurlijk niet als je vrijheid hebt

uitkijken over zee  
duiken in de golven  
natuurlijk zonder zorgen  
ik voel me hier heel tevrede

Daniek, groep 7

Bevrijd?

We zitten nu in oorlog.  
Minder erg dan eerst.  
Toen werd er gevochten.  
Nu wordt er geheerst.  
Door een ander wezen.  
Corona is haar naam.  
Ze eet het liefste mensen.  
Dat zal wel niet goed gaan.  
We zijn al bevrijd, 75 jaar.  
Maar toch opgesloten.  
We doen dit met elkaar.

Pieter, groep 6

Eindelijk vrij, denken mensen op 5 mei.  
Nu is Nederland weg van die pijn weg van die kou.

Hoe was het vroeger? Hoe is het nu?  
Kan je de overeenkomst vinden?  
Ik wel, het was allemaal in de EU.

Mij maakt het niet uit of het in een boek wordt  
geschreven, maar ik wil wel dat mensen dit weten.  
Hoe kan je levens in de gaskamer stoppen voor de  
mensen die dit nog niet weten?

We maken geen moppen. Joodse kinderen hadden  
vroeger geen eten, maar wij hebben nu alles we  
kunnen vrij op straat lopen en skaten.

Ik ga nu niet meer vergelijken, want jullie weten  
al hoe het was met de gettowijken.

In de leger was het zwaar, want het duurde niet  
een paar maanden maar wel 6 jaar.

Gelukkig zijn we niet meer bang dat we  
gebombardeerd kunnen worden of dat er een  
soldaat een wapen op je richt, op straat is weer  
een goede orde en er is niemand die dood  
op de grond ligt.

Hitler was wel slim maar niet slim genoeg gelukkig  
dat hij hele Europa niet versloeg.

Er is nu een ander probleem, het corona-virus ik  
weet zeker dat dit ook een spoor achterlaat in het  
geschiedenis.

Christian, groep 8

Op dit moment zijn wij niet vrij,  
En niemand is blij.  
We zijn opgesloten met niemand om ons heen,  
Op dit moment voelt iedereen zich alleen.  
Alles komt goed,  
Dat moet.

Jolien, groep 8

We live in freedom for 75 years.  
It has been 75 years since there was war  
and now we commemorate that war.  
I believe that everyone can be as he wants  
and believe in what he wants

Duke, groep 8

In de oorlog zat je vast en kon je niks.  
Het was een lastige tijd.  
Er kwam een eind aan.  
5 mei 1945 was het zover nederland  
werd bevrijd.  
Dit jaar (2020) is dat 75 jaar geleden.  
Het zou heel groot gevierd worden allemaal  
feesten, door heel nederland heen.  
Helaas corona heeft heel nederland  
op zijn kop gezet.  
Feesten gaan niet door dus ook de viering  
van 75 jaar vrijheid gaat niet door.  
Eigenlijk best raar dat we nu een beetje  
kunnen voelen hoe het toen was toch?

Anne, groep 8

Hoera  
er is  
vrijheid bij ons  
Nederland is nu vrij  
Hoera.

D'Jowenna, groep 5

ik wou zo graag weer naar school.  
dit vind ik helemaal niet leuk.  
ik wil mijn vriendjes zien  
dat is pas leuk.

ik wou zo graag naar school.  
ik wil naar school!!!!!!!

ik wil niet in quarantaine  
dat is zoo stom  
helemaal niet naar buiten  
en Pasen is ook verpest  
en mijn verjaardag

ik wil naar school  
ik wil naar schoooooool

Anouk, groep 6

We vieren het nu met blijheid.  
Maar ook met verdriet,  
want er zijn heel veel mensen niet.  
We mogen de mensen niet vergeten,  
omdat ze vochten voor ons leven.  
Dankzij hen, zijn wij nu vrij,  
en dat maakt ons blij.

Waren toen niet voor de Duitsers.  
Die hadden ons land in bezet.  
Daar wilden we iets aan doen.  
Dus kwamen we in verzet.

Dyjon, groep 6

75 jaar geleden,  
werd er enorm gestreden.  
Er werd gevochten voor de vrijheid  
van de mens,  
die periode was heel intens.  
Gelukkig zijn we nu vrij,  
en we herdenken alle betrokkenen op 4 mei.  
Op die dag staan we stil bij die nare periode  
die is geweest,  
en dat vieren we op 5 mei met een groot feest.  
Vrijheid; ik merk het nog iedere dag,  
eigen keuzes, niet meer bang en vaak  
een lach.  
Al die moeite maar een mooi resultaat  
Vrijheid gewonnen, wat een daad!

Jack, groep 7

Provincie Utrecht

Stichting Veteranen Lopikerwaard

Plusmarkt Lopik

Terberg Benschop

Paulien de Ruiter

Boerderij Kromwijk

Rabobank Utrechtse Waarden e.o.

Rivierenlandfonds

Ruud Borst Transport

Van Baaren Aannemers

Notariskantoor Gehlen

Ondernemersvereniging Lopik

Donk Industries

Touch Communicatie & Organisatie

Gemeente Lopik

Plusmarkt Benschop

The Read Shop Lopik

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Braspa Facilitair

O.V.M. De Onderlingen

Regiobank Lopik

Uw Groene Vakwinkel M. de Ridder

Garagebedrijf Schouten Polsbroek

De Rie IJzerwaren en Gereedschappen

EDS Reclame

Zendstation

Lopik Fit

**75 JAAR**  
**VR/VJHEID**  
**LOP/K**

STICHTING **KUNST**  
**& CULTUUR**  
LOPIK

Nieuwe Wiel Lopik • groep 4, 6 en 8

Eben Haëzer uit Jaarsveld groep 7 en 8

De Regenboog Lopik • groep 5, 6, 7 en 8

Eben Haëzer Benschop • groep 8

Jan Bunnikschool Lopik • groep 7 en 8

Immanuëlschool Lopikerkapel • groep 7 en 8

Eben Haëzer Polsbroek • groep 6

